

Kung Ariks avsked och liv har firats natten lång och de sista av festdeltagarna har begett sig till sina bäddar, men nu är timman slagen och änkedrottningen Gunhilds elldop har just påbörjats. I gryningens timmar rörde sig hennes förtrogna genom staden, allt detta medans drottningen sitter ståtlig och tyst på sin tron i Skades kungliga hall. De som ifrågasatt hennes rätt att styra, de som viskat, skvallrat och intrigerat dras ur sina sängar och förs till fängelsehålorna eller helt sonika huggs ner på plats. På torget förbereds det för att till skymningen rista blodörn på de mest framstående förrädarna, så skall hennes regim börja, döpt i eld och blod.



En grupp krigare rör sig över nejden utanför Skade, de har lämnat sina hästar för att inte väcka de som sover tryggt i hallen som är deras mål. Herremannen Torgrim Benknäckarens boning, en av de mest frispråkiga kritikerna av Drottning Gunhild. Krigarna närmar sig under tystnad och gör sig redo utanför den enda ingången. Facklorna tänds och snart börjar elden finna fäste i den ståtliga byggnaden. Skrik av förfäran hörs när någon vaknar och ser elden, krigarna hör tumulten som uppstår när hushållet i panik lämnar sina bäddar. Dörren öppnas och den första som försöker fly det brinnande infernot möts av en pil i bröstet. Elden brinner allt starkare och Torgrim samlar sin hird för att bryta sig ut, men dörren begränsar dem och krigarna som väntar med spända bågar gör processen kort med alla utbrytningsförsök. När solens strålar faller över hallen är den övertänd och snart faller den samman, krigarna plundrar uthusen och ger sig av, bakom sig lämnar de en resterna av en hemman och en förintad ätt.